

Μαθητολόγια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι μαθητές του σχολείου
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΝΑΝΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4-5 - ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2017 - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλ. 22310 23591 - 22310 66634 - Υψηλάντη & Τσιριμώκου 2 Λαμία - www.6-gym-lamias.fth.sch.gr

Ο μητροπολίτης της καρδιάς μας

Συνέντευξη με τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας

Σεβασμιότατε, καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που διαθέτετε τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας δεχτείτε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο, ώστε να συζητήσουμε και να γνωριστούμε καλύτερα. Με όλο μας το σεβασμό θα θέλαμε να μας κάνετε μια σύντομη αυτοβιογραφική αναφορά.

Ευχαριστώ πολύ για τη ερώτηση. Να ξέρετε ότι αυτός εδώ ο χώρος είναι φιλόξενος, είναι ο δικός σας χώρος. Ό,τι ανήκει στην εκκλησία ανήκει στα παιδιά της εκκλησίας που είμαστε όλοι και μάλιστα όχι μόνο όσοι εκκλησιαζόμαστε ή έχουμε πιο λατρευτική ζωή αλλά όλοι μας ανεξαιρέτως.

Όπως όλοι σας έτσι κι εγώ έχω έρθει στον κόσμο από έναν πατέρα και μία μητέρα, είμαι καρπός μιας αγάπης. Κι αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού στη ζωή μου, γιατί μου πρόσφερε την ίδια μου τη ζωή. Η αγάπη τους με έφερε στον κόσμο πριν από 45 περίπου χρόνια στις 9 Μαΐου 1977 και τους είμαι πολύ ευγνώμων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και το πιο σπουδαίο: να προέλθει μία ύπαρξη, ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνια ενός άλλου ανθρώπου και να κωφορηθεί μέσα σε αυτά τα σπλάχνια. Γεννήθηκα στη Δυτική Μακεδονία, και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, μεγάλωσα στην Καστοριά όπου πήγα και σχολείο, νηπιαγωγείο, 8ο Δημοτικό Σχολείο και 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο. Με τη χάρη του Θεού επετεύχθη ο πρώτος μου



στόχος να εισέλθω με Πανελλήνιες εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησα μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Μετά είχα την επιθυμία να κάνω και περαιτέρω σπουδές στην Ιστορία, στη Φιλοσοφία, στην Κοινωνιολογία του Δικαίου. Έκανα και προπτυχιακές σε μία δεύτερη σχολή, στη θεολογική σχολή. Προσπαθούσα πάντοτε να αξιοποιώ όσες ευκαιρίες μου έδινε η ζωή, το σχολείο μου.

Έχω υπάρξει και εγώ αρχισυντάκτης και δημοσιογράφος σε σχολική εφημερίδα και παραγωγός μαθητικής εκπομπής και γενικά συμμετείχα σε όλα τα δράματα του σχολείου μου και μπορώ να πω πως πρωταγωνιστούσα, γιατί ήμουν πρόεδρος του σχολείου. Με διέκρινε, μπορώ να σας πω, μια οργανωτική ικανότητα. Οργάνωνα πάρτυ, εκδρομές και ό,τι έφερνε χαρά και διασκέδαση στα παιδιά. Και ενώ ήμουν πολύ καλός μαθητής, σας εξομολογούμαι

πως το αγαπημένο μου μάθημα ήταν η εκδρομή. Μια εκδρομή εκτός των γνώσεών που σου παρέχει για τους τόπους και τις περιοχές που επισκέπτεσαι, σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις και να γνωριστείς καλύτερα με τους συμμαθητές σου και τις συμμαθήτριάς σου. Είσαι περισσότερες ώρες μαζί τους, θα φας μαζί τους, θα κοιμηθείς μαζί τους, πράγματα που σου δίνουν τη δυνατότητα γνωριμίας. Επίσης να σας πω ότι υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία από τη Λαμία, όπου ήρθα εδώ το 1997 και παρουσιάστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Τότε είχα έρθει για μια στρατιωτική θητεία, τώρα ήρθα ως ισόβιος στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Μετά έγινα μοναχός, διάκονος, πρεσβύτερος, αρχιμανδρίτης, Γενικός Επίτροπος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Πρωτοσύγκελος και από τις 11 Οκτωβρίου 2019 είμαι Μητροπολίτης Φθιώτιδας.

Ακόμα έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, έχω πτυχία σε ξένες γλώσσες και στους Η/Υ.

Ο μεγάλος μου πλούτος βέβαια είναι οι δύο υπέροχοι γονείς μου, νιώθω πραγματικά ευγνώμων στο Θεό. Έχω τρία υπέροχα αδέρφια, έχω πολλά ανήψια και το σημαντικότερο έχω άπειρα πνευματικά παιδιά που είστε εσείς, η οικογένειά μου. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έχω την πιο μεγάλη οικογένεια.

Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας μία πράξη νεανικής αταξίας ή σκανδαλίας που έχει εντυπωθεί στη μνήμη σας;

..... συνέχεια στη σελίδα 2

Κορονοϊός και εκπαίδευση

Τα δύο τελευταία χρόνια ο κορονοϊός από μια απλή «γρίπη» εξελίχθηκε σε πανδημία και μετέπειτα σε επιδημία πολλών οικογενειών. Κατά τη διάρκεια αυτές της πανδημίας κατά την οποία υπήρξαν πολλές απώλειες, χρειάστηκε μικροί και μεγάλοι να μείνουν στο σπίτι με σκοπό τη μείωση του ρυθμού μετάδοσης της ασθένειας. Έτσι λοιπόν κρίθηκε αναγκαία η εύρεση ενός εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης, καθώς οι μαθητές δεν μπορούσαν λόγω του εγκλεισμού να παραβρεθούν στο σχολικό περιβάλλον. Η λύση που δόθηκε στο εξής πρόβλημα ήταν η τηλεεκπαίδευση.

Αδιαμφισβήτητα, η τηλεεκπαίδευση προκάλεσε σημαντικές απειλές στον τομέα της εκπαίδευσης. Αρχικά, παρά το πλήθος των μειονεκτημάτων που διαθέτει και ενώ πριν μερικά χρόνια μέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι μαθητές δεν έκαναν μάθημα για να αποφύγουν τα ατυχήματα, πλέον τα μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά. Συνεπώς οι μαθητές έχουν την ευκαιρία ακόμα κι εκείνες τις ημέρες να παρακολουθήσουν το ανάλογο μάθημα χωρίς να εξαρ-

τώνται από τον καιρό ή άλλα φυσικά φαινόμενα. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεισφορά της ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης και η χρήση της πανελληνίας σχολικής πλατφόρμας. Δόθηκε η δυνατότητα στους καθηγητές να αναρτούν εκεί τις σημειώσεις που κρίνουν σημαντικές, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο από το μάθημα για να τις αντιγράψουν οι μαθητές. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως με τον παραπάνω τρόπο περιορίστηκε η χρήση των φωτοτυπιών, πράξη τεράστιας οικολογικής αξίας δεδομένης της ταρινής κατάστασης.

Ο εν λόγω τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων αποτέλεσε κατακρίτο θέμα από πολλούς εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Είναι γνωστό πως οι περισσότεροι μαθητές είδαν την τηλεεκπαίδευση σαν τρόπο αποφυγής του μαθήματος. Οι καθηγητές κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας τη διενέργεια του μαθήματος, και πολλές φορές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεχνικά προβλήματα που ανά τακτά χρονι-

..... συνέχεια στη σελίδα 3

Μια απόφαση ζωής

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η επιλογή του σωστού επαγγέλματος για τον καθένα μας είναι σημαντική. Προφανώς πρόκειται για μια απόφαση που επηρεάζει και διαποτίζει όλες τις πτυχές της προσωπικής μας ζωής. Μ' αυτό εξασφαλίζουμε πόρους για τις βιοποριστικές μας ανάγκες, ενισχύουμε θετικά συναισθήματα, προστατεύουμε την ψυχική μας υγεία, καλλιεργούμε τις κοινωνικές μας σχέσεις, προσμετράμε τις πνευματικές αλλαγές και τις σωματικές μας δυνατότητες. Μ' άλλα λόγια το επάγγελμα είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητας κάθε ατόμου.

Αφού λοιπόν το επάγγελμα θα μας συνοδεύει αλλά και θα μας καθορίζει σ' όλη ίσως τη ζωή μας, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να μην δείξουμε επιπολαιότητα στην επιλογή του. Σίγουρα θα πρέπει

..... συνέχεια στη σελίδα 3

